

Why We Oppose the Ethiopian Dictatorial Regime?

Since 1991 the Tigrean People's Liberation Front (TPLF) is ruling Ethiopia with an iron hand & without popular consent. The divisive ethnic policies it adopted to rule Ethiopia are intended to guarantee TPLF's monopoly of political & economic power by weakening the composite identity of Ethiopians that transcend ethnicity & religion. Politically engineered deep ethnic & religious fissures are threatening the very coexistence of its people.

Confident of the effectiveness of its ethnic policy (its success in freezing ethnic identities & dividing Ethiopians along ethnic lines) & under the intense pressure of Western countries, for the first & last time, TPLF held a relatively free general election in 2005. However, when it realized that it lost the election, it falsely declared victory for itself before all the votes were counted. When the people peacefully protested against the vote rigging, security forces killed 193 civilian protesters under the order of prime minister Mr. Meles Zenawi of TPLF. Moreover, the TPLF regime arrested & subjected to maltreatment 33000 opposition party supporters, including elected MPs and human rights defenders.

After the 2005 general election the TPLF has increasingly shown more paranoid & defensive posture. In 2010 general election it unilaterally declared to have won 99.6% of the parliament seats leaving no elbowroom for opposition political parties. TPLF suppresses political dissent by invoking counter terrorism laws that it promulgates at will & with a stroke of a pen by way of denying opposition political parties even elbowroom to present their alternative political programs. According to the recently released Amnesty International reports, there are at least 114 opposition political party members & journalist that have been arrested under false charges of terrorism. Some of the defendants like journalist Woubshet Taye & opposition leader Andualem Aragie have been tortured in prison. Forcibly evicted farmers opposed to the leasing out of their land are locked up in known & hidden dungeons of the regime dotted across the country.

Each day, hundreds of families join the ranks of the homeless that crowd the streets of major cities like Addis Ababa. In 2011 Ethiopia was home to 7 million orphans as against half a million orphans in 1991 when the TPLF took power. Three billion US dollars aid money flows to the regime annually from Western

governments & financial moguls such as IMF & World Bank. But this aid money does not reach needy Ethiopians. Aid money is misused by TPLF to buy the favor of its supporters at best; or at worst it finds its way into the pockets of the corrupt ethnic rulers who have transformed themselves into multi-millionaires who own millions of dollars in foreign banks. Highlighting this corruption, in December 2011, the Wall Street Journal stated, “Ethiopia lost \$11.7 billion US dollars to outflows of ill-gotten gains between 2000 and 2009”. Currently the regime is busy with a leasing spree leasing out millions of hectares of land to wealthy Indians, Arabs, Chinese & others by evicting Ethiopian farmers from their ancestral lands. Such draconian measures were not witnessed even during the brief occupation of Ethiopia by fascist Italy 78 years ago.

Our protest today is part of an on-going peaceful struggle by us members of the Ethiopian Diaspora:

- to draw the attention of the Dutch public to the suffering of our people in Ethiopia.*
- to register our displeasure with the TPLF dictatorial regime that blackmails & pressurizes the Diaspora-based Ethiopians to raise funds for the maintenance of its odious rule.*
- to urge Dutch taxpayers to pressure their government not to extend financial support to a regime that dehumanizes its people, unleashes a reign of terror, suppresses democracy, abuses aid money to strength its dictatorial rule with impunity.*

Economic aid should promote respect of human rights & democratic expression & not abet dictatorship!!!!.

Long live the solidarity of the Ethiopian & Dutch peoples - Amsterdam 25th of February 2012

Waarom Protestern Wij tegen de Ethiopische Bewind?

Sinds 1991, heeft de Tigrean People's Liberation Front (TPLF) Ethiopië met een ijzeren vuist geregeerd zonder instemming van de bevolking. Het etnische verdeel- en- heers beleid van TPLF is bedoeld om haar politieke monopolie te garanderen door verzwakking van de samengestelde identiteit van de Ethiopiërs, die etniciteit overstijgt. Diepe etnische en religieuze scheuren die opzettelijk zijn veroorzaakt door het beleid van TPLF bedreigen de eenheid van het Ethiopische volk.

Overtuigd van de doeltreffendheid van haar etnische beleid (het bevrozen van etnische identiteiten, het verdelen van het Ethiopische volk langs etnische lijnen) en onder grote druk van westerse donorlanden heeft het TPLF bewind in 2005 voor het eerst en laast keer relatief vrije verkiezingen gehouden. Helaas, toen TPLF begreep dat ze de verkiezingen had verloren heeft ze zichzelf ten onrechte als winnaar uitgeroepen nog voordat alle stemmen waren geteld. Toen de bevolking op vreedzame wijze tegen de verkiezingsfraude protesteerde, hebben de TPLF veiligheidstroepen, onder direct bevel van premier Meles Zenawi 193 demonstranten gedood. Daarnaast heeft de regering 33.000 aanhangers van oppositiepartijen, waaronder mensenrechten activisten, gearresteerd en mishandeld in 2005.

Na de algemene verkiezingen van 2005 heeft de TPLF regering een steeds meer paranoïde en defensieve houding aangenomen. In de algemene verkiezingen van 2010 verklaarde het bewind dat het 99,6% van alle parlamentszetels had verkregen. Hierdoor is er geen ruimte voor participatie van oppositiepartijen. TPLF onderdrukt politieke dissidenten door middel van terrorisme-bestrijdingswetten, die het naar believen en met een pennestreek afkondigt, om politieke oppositiepartijen elke ruimte te ontnemen om alternatieve programma's te presenteren. Op basis van een recent verschenen rapport van Amnesty International zijn er minstens 114 leden van oppositiepartijen en journalisten gearresteerd op basis van valse beschuldigingen van terrorisme. Verdachten, zoals journalist Woubshet Taye en oppositie leider Adualem Aragie zijn gemarteld en mishandeld in de gevangenis. Boeren die zich verzetten tegen hun gedwongen verdrijving & verhuur van hun land worden opgesloten in bekende & verborgen kerkers van het regime verspreid door het land.

*De meerderheid van de Ethiopiërs zijn gemarginaliseerd en verarmd. Etnische vriendjespolitiek en corruptie komen vaak voor. Elke dag treden honderden gezinnen toe tot de gelederen van de daklozen en zwervers die zwerven in de straten van grote steden zoals Addis Abeba. In 2011 telde Ethiopië 7 miljoen wezen ten opzichte van een half miljoen wezen in 1991, toen het TPLF de macht overnam. Miljoenen Ethiopische jongeren, van wie de toekomst van hun land afhangt, zijn veroordeeld tot armoede, landloperij, Khat verslaving, prostitutie en bedelarij. Van de westerse regeringen en financiële instellingen (IMF & Wereldbank) die TPLF financieel bijstaan, stroomt jaarlijks drie miljard dollar aan ontwikkelingshulp naar de regering. Maar dit hulpgeld bereikt niet de behoeftig Ethiopiërs. Hulpgeld wordt misbruikt door TPLF om de steun van haar politieke aanhangers te kopen in het gunstigste geval, of in het ergste geval vindt het zijn weg naar de zakken van de corrupte etnische leiders die zichzelf multi-miljonairs hebben gemaakt, die zelf miljoenen dollars hebben op buitenlandse banken. In december 2011 verklaarde de Wall Street Journal, deze corruptie onderstrepende: **"Ethiopië heeft \$ 11,7 miljard dollar verloren door uitstroom van onrechtmatig verkregen winsten tussen 2000 en 2009"**. Dit bewind is bezig met het verhuren van miljoenen hectaren grond aan rijke Indiërs, Arabieren, Chinezen, enz. door Ethiopische boeren van hun voorouderlijk land te verdrijven. Nooit eerder hebben Ethiopiërs dergelijke verschrikkingen meegemaakt; zelfs niet tijdens de bezetting van Ethiopië door fascistische Italië 78 jaar geleden.*

*Ons protest van vandaag maakt deel uit van een voortdurende vreedzame strijd door Ethiopische vluchtelingen om het lijden van ons volk onder de aandacht van het Nederlandse bevolking te brengen en hierop aandacht te vestigen. Mbv dit protest uiten wij ons ongenoegen tegen het dictatoriale TPLF dat de Ethiopische vluchtelingen hier chanteert en onder druk zet om fondsen te werven voor het in stand houden van het verfoeilijke bewind. Wij dringen er bij Nederlandse belastingbetalers op aan om hun regering onder druk te zetten geen financiële steun te verlenen aan dit bewind dat eigen volk ontmenselijkt, een schrikbewind voert, democratie onderdrukt en hulp gelden ter versterking van haar dictatoriale bewind gebruikt. Economische hulp dient de mensenrechten en democratische uitingen te bevorderen en niet dictatuur. **Lang leve de solidariteit van de Ethiopische en Nederlandse Volkeren!! Amsterdam, 25-02-2012***

